



SLÄKTFÖRENINGEN

20



21

TUNBERG

Åsa Erikson - 91

önskar genom styrelsen alla medlemmar

God Jul  
och  
Gott Nytt År

## Årsmöte och Släkträff den första helgen i september 2022

Äntligen säger nog någon. Detta var planerat redan i höst men så kom pandemin och satte käppar i hjulet. I denna julhälsning finns det ett löst blad som är kallelse till årsmöte och inbjudan till släkträff och den skall Ni ta vara på för att ha till hands när dag för anmälan närmar sig. Vi kommer även att skicka en påminnelse med hjälp av de mejladresser vi har. Det är lång tid mellan årsmötena och det är inte osannolikt att någon styrelseledamot kanske väljer att avgå. Har Du någon som Du skulle vilja nominera vill vi att du hör av Dig till vår sekreterare Birgitta med adress [birgitta.renstrom19@gmail.com](mailto:birgitta.renstrom19@gmail.com)

### Styrelsen 2018 - 2022 består av följande ledamöter

Ordförande	Åke Abrahamsson	Marka	070 660 24 53
V. Ordförande	Lennart Sandin	Herrljunga	070 218 25 96
Sekreterare	Birgitta Renström	Skövde	0727 26 82 00
Kassör	Urban Azelius	Ulricehamn	070 527 54 93
Övriga ledamöter	Marianne Grindeskog	Falköping	070 654 56 94
	Peder Wilhelmsson	Trädet	070 466 12 34
	Ingrid Johansson	Skörstorp	070 248 19 85
	Margareta Thor	Kinnarp	070 974 08 14
	Gösta Wilhelmsson	Trädet	073 045 43 26
	Margareta Andersson	Falköping	070 674 50 00
Ersättare	Kurt Filipsson	Håkantorps	0500 45 50 71
	Jessica Winggren	Mölnbo	073 028 00 16

Styrelsen vill önska Er alla i Tunbergsläkten en riktigt  
God Jul och ett Gott nytt år!

Ett mycket varmt tack för gåvor som föreningen har erhållit  
under året.

Alla gåvor, stora som små, är mycket välkomna.

Eftersom vi inte har medlemsavgifter på vanligt vis är vi helt beroende av gåvor till verksamheten för att den på sikt skall fungera. Använd vårt bankkontonummer SEB 5105 33 03084 eller tag kontakt med Urban, [urban.azelius@telia.com](mailto:urban.azelius@telia.com)



*Styrelsen med respektive vid styrelsemötet i Kronogården, Trädet i början av augusti 2021. Foto Conny Johansson*

Vi kommer att skicka julhälsningen digitalt till de E - postadresser vi har för att spara in lite på kostnaderna. Vi är således hela tiden i behov av att öka på vårt register av E-postadressen. Skicka ett mejl till [urban.azelius@telia.com](mailto:urban.azelius@telia.com)

**[ingrid.joh@outlook.com](mailto:ingrid.joh@outlook.com)**

Detta är adressen ni skall använda när ni meddelar Ingrid att det har skett förändringar i familjekretsen.

Detta hänger samman med en mycket viktig sak nämligen uppdateringen av våra släktböcker. Åren går och nya Tunbergare föds medan andra går ur tiden.

Det finns ingen möjlighet att hålla reda på detta om vi inte får reda på vad som händer i familjerna runt om i vår stora släkt. Ingrid är således den som skall få information om vad som har förändrats sedan sist. Det går naturligtvis lika bra att skicka brev till Ingrid Johansson, Skörstorp Klockaregården, 52191 Falköping.

## Våra släktböcker

**Bok 1** – som numera är i form av en pärmupplaga. Allting är med, inklusive foton. Denna kostar 250 kronor. Observera att Ingrid även har gjort en total revidering av innehållet. En pärmupplaga innebär att – om det nu finns något mer att rätta till – man lätt kan byta ut ett enstaka blad.

**Bok 2** – Vi kan sänka priset ytterligare till 50 kronor. Det är faktiskt så att man måste ha Bok två om man har den första boken. Det är så många rättningar och nya uppgifter i den att man gott kan säga att Bok 1 och 2 är "en bok". Man måste faktiskt använda båda samtidigt om det skall bli rätt.

**Bok 3** – Denna kostar 180 kronor. Den här boken ägnas åt Nils Tunbergs son Ryttaren Anders Nilsson Frisk.

**Bok 4** – Den här boken kostar 160 kronor. Detta är en pärm där nya uppgifter och eventuella rättningar från de olika grenarna redovisas. Lätt att hitta i – varje släktgren har sin flik.

Vill du fylla på ditt bokbestånd skall du ta kontakt med Urban Azelius, Brunn 103, 523 90 Ulricehamn så berättar Urban hur och vad du skall betala och ni bestämmer fraktsätt med mera. Telefon och mailadress hittar Du nedan.

Våra släktböcker är oumbärliga och själva kärnan i vår förening.

Nu och för alltid finns alla uppgifter om vår stora släkt här.

Dessutom är böckerna fyllda av underbara berättelser.

Vårt bankkonto är bankkonto SEB 5105 33 03084.

**OBS Tag alltid kontakt med Urban först! Skicka ett mejl, mailadresser du nedan, eller ring 0321–25139, 0705275493.**

## Sommarresan den 14 juni 2022

Vi åker med Stenstorps Buss till Askersund. Det blir stopp vid Olshammarsgården för kaffe, därefter guidning i Birgittakyrkan och Verner von Heidenstams födelsehem. Vi reser vidare med båt mot Askersund och intar lunch på båten. Efter båtresan gör vi ett besök på Venus Choklad och därefter åker vi vidare till Forsvik för kaffe. Tag kontakt med Margareta Andersson, som har telefon 070 674 50 00



## Hemsidan

Adressen är falbygden.nu - lättare adress finns inte. Skriv bara in adressen i sökfältet så är saken klar. Hemsidan är aktiv men lider svårt av brist på intressant material för löpande uppdatering. Jag efterlyser medhjälpare som vill hjälpa till med att skaffa material. Om hemsidan skall leva måste många hjälpa till //Åke

## En profil

I staden Ulricehamn var han känd som den lokale drickahandlaren, Han hade förkärlek till humor och en man med svar på tal. Han var även en god konstnär Ingvar Mönhage. Tillhör genen Maria, läs på sidan 132 i den andra släktboken. Han började sitt jobb på Ulricehamns Bryggeri någon gång på 40-talet. Bryggeriet levererade dricka till butiker runt om i Ulricehamn. Där bryggades ett antal olika dricka bland annat sockerdricka, enbär, pomac, trocadero mm. På 50-talet började han på Bryggeriet Nordstjernen. Men mest känd blev han när han startade dryckservice i en lokal vid marknadsplatsen. När drickan var slut åkte man till Ingvar med sin tomma back för att köpa nytt. En lokal som idag inhyser en loppmarknad. Handeln drevs fram till slutet av 90-talet då han gick i pension. Med all rätt. Han gjorde även hemleverans av dricka, mestadels till butiker och restauranger. I början fick han leveranser av dricka i träbackar om 25 flaskor i varje, dessa backar kunde vara blöta vilket blev ett ännu tynger arbete, De bars in, och staplades i höga staplar, så Ingvar behövde inte gå på något gym efter arbetet. På 60-talet kom plastbackar vilket underlättade hanteringen lite. Till Jul köpte han in svagdricka från olika bryggerier runt Ulricehamn. Svagdrickan var i kuttingar om 3 & 5 liters flaskor som stod i en träbehållare. Då var det fullt i hans lokal, var man inte på hugget så blev man utan Juldrickan. Det finns några kvar som bryggar denna ädla dryck i kuttingar. //Urban Azelius





*Bilderna ovan som vi fått av Roger Mönhage visar Ingvar Mönhage och sonen Roger på drickabilen. Nedre bilden visar lagerförsäljningen av drycker som Ingvar drev under många år.*



## Släktmöte i det lilla formatet



*Från vänster tre systrar Hallnemo och Ulla Gustafsson vars föräldrar föddes på Äckrorna på 1920-talet. Bo Hallnemo saknas på bilden. Sedan Ulrika och Peder Wilhelmsson. Där bakom Gunilla Wilhelmson och längs till höger David Claesson och Gösta Wilhelmsson. Bakre raden från vänster Åke Abrahamsson samt Åsa Larsson och Ingemar Wilhelmsson.*

I flera julhälsningar har jag skrivit om våra gårdar i Brismene, så även om några av de släktingar som bott och verkat där. Innan pandemin hade vi bestämt oss i den närmaste släktkretsen för att träffas på plats men det fick av kända skäl skjutas på. Nu hade förhållandena blivit bättre och i början av september kunde det äntligen bli av. För några av oss var det välkända trakter men för andra var de närmast okända. Vi samlades vid gården Äckrorna (Hallan) där Meta Götesson tog emot oss och visade huset som exteriört ser lika dant ut som det gjorde på tjugotalet och är mycket välkött. Det är lätt att i tanken fly tillbaka till den tiden när min pappa bodde i kammaren på andra våning.

Vi for vidare till Ravlebacken, en gård som varit i vår släkt till och från sedan 1700-talet. Tyvärr öde sedan något år. Ett stort parti höstflox blommade i den förfallna trädgården och man skulle önska att gräset slogs så att det kunde se något bättre ut.

Här skall sägas att vi fick en oerhörd hjälp av David Claesson som brukar marken till flera av gårdarna. Han tillhör den bredare släktkretsen! Även om husen låg öde gjorde inte betesmarkerna det. Hans – som det skulle visa sig – mycket stora kunskaper ökade kvalitén på dagen avsevärt.

Tillbaka till Äckrorna och vidare på en annan brukarväg. Vi kunde ha gått från Ravlebacken men det var enklare så här. Vi skulle till Espholmen. Här är de flesta av husen borta, endast en lada finns kvar.

Tack vare att markerna är så väl betade kan man se hur det kunde ha sett ut när gården var bebodd och brukades. Landskapet kring gården består av flera mycket vackra kullar eller åsar där lövträden fått stå kvar befriade från avverkning. Med ett brett intresse för landskap och botanik skall jag tillbaka till våren för att titta närmare på floran och faunan. Med ingen konstgödsel på betena kan man förvänta sig att mycket av den ursprungliga floran finns kvar. Även här vid Espholmen kom Davids stora kunskaper mycket väl till pass. Utan dem hade nog besöket för många i gruppen blivit ganska abstrakt.

Man måste fundera på de här gårdarnas belägenhet långt från kyrkby och gemenskap. Så tänker vi med vårt bilperspektiv. Börjar man titta på vägar och stigar för blott hundra år sedan framträder en annan bild. Från Ravlebacken (och Espholmen) till dövebyn mot söder är avståndet inte långt och där fanns en väg som ännu i dag kan skönjas här och var. Samma sak norrut mot Ekesgårdet som ännu inte hade väg ut till Brismene kyrka. Det var ingen lättbrukad mark man hade att tas med. Skiftena sträcker sig ut över lågmossarna mot ån Lidan. Sura år fick man slita oerhört för att kunna bärga något på de sankna markerna med misskötta diken. För 1927 antecknades; Sen vår, sen slåtter inbärgad den 8 augusti. Rågen togs den 12 augusti, inkörd den 6 september. Avmejat den 27 september, inkört den 10 oktober och potatisen var uppe den 18 oktober. Året efter – 1928 – var ännu senare.

**Noter.** Sök upp *Min Karta* och leta upp gårdarna i Brismene som detta handlar om. Där kan man se att gården Hallan formellt äntligen heter Äckrorna. Ordet är urgammalt. I 1600-talets jordeböcker stöter man ofta på det inom de områden som tillämpade ensäde, det vill säga att hela arealen såddes varje år. Det gjorde man i Brismene. Efter många skördar var en teg så urlakad att man måste lägga igen den. Det är en äckra!

Det finns flera berättelser om de här gårdarna och deras bebyggare i våra släktböcker. Sök reda på dem och läs.

Åke Abrahamsson

## **Friidrottande Tunbergare**

Under denna rubrik har vi tidigare presenterat framgångsrika Tunbergare på idrottsarenorna. Här följer en fortsättning på ämnet.

Tunbergsläkten har ytterligare en duktig friidrottare. Hon heter Sophie Reid och är nitton år. Hon kommer ifrån Aplared som ligger strax söder om Borås. Sophie tillhör Martagrenen i Tunbergsläkten.



Hon började som tolvåring i IK Ymer med friidrott och upptäckte tidigt att hon var duktig på kula, då hon vid sin första tävling kvalade in till Götalandsmästerskapet. Sophie har inriktat sig på mångkamp precis som Simon Thor, som det tidigare skrivits om i Tunbergsläktens julhälsning. Som kvinna tävlar hon i 7 grenar i stället för männens 10 grenar. Detta år har det gått bra för Sophie. Hon klarade kvalgränsen till U20EM, under Sollentuna GP som hölls i början av juni, dagen efter hon tagit studenten ifrån Ekonomisk linje med inriktning på friidrott. U20EM hölls i Tallin och där förbättrade hon sitt personliga rekord och slutade som 14 bästa i Europa i sin åldersgrupp.



*Sophie Reid vid friidrott SM på Ryavallen i Borås*

Under hösten blev hon även uttagen till att representera Sverige i Finnkampen. Denna populära landskamp mellan Sverige och Finland hölls på Stockholms stadion i början av september. Sophie var uttagen att representera Sveriges lag i 3-kamp och det var första året som denna 3-kamp ingick i en Finnkamp. Sophie tävlade i höjd, kula och häck i den gula landslagsdräkten.

Jag är en stolt mormor till Sophie som skriver detta och vill önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt ÅR.

Ulla Gustafsson

## **Tillbakablick**

Den 17 maj 1981 berättar det första protokollet att släktföreningen Tunberg bildades. Det är således 40 år sedan i år vilket skulle ha firats i höst om inte pandemin stökat till det.

Fyrtio år sätter sina spår – inte minst av det faktum att vi människor åldras. Av den första styrelsen är det endast Ingrid Johansson i Skörstorp som fortfarande är aktiv i styrelsen. Många fler har naturligtvis kommit och gått genom åren. Av dessa våra vänner och släktingar är det många som inte längre finns ibland oss. Det är naturligt att de drivkrafter och den entusiasm som fanns de första åren inte finns kvar på samma sätt i nutiden. Upptäcka och underhålla är inte riktigt samma sak. Tekniken har förändrats vilket spelar en större roll än man kan tro. För varje dag finns alltmer material bekvämt datalagt i stället för att sitta med mikrofilm och i landsarkiv. Dessutom fanns målet i sikte att ge ut en släktbok. Det var mycket arbete, inte minst med att få fram alla de foton som finns i boken. Det tänker man kanske inte så mycket på. Den första boken har tryckåret 1986. Att det var den första boken som var det viktiga för våra medlemmar är lätt att se. De följande, också viktiga böckerna, har inte alls rönt samma intresse vilket innebär att många inte har förstått att man måste uppdatera den första boken med hjälp av de följande böckerna. En generation har gått, den första boken börjar dyka upp på antikvariaten.

Det var tätt mellan styrelsemötena de första åren och redan 1983 var man redo att arrangera en stor släktträff, dessvärre kan man inte utläsa av protokollet hur många som var där. I en annan handling ser jag dock att 386 personer var anmälda. Elof Johansson, Jäla, skrev protokollen de första åren och han skriver i berättelseform vilket är mycket tilltalande. Det ger en mycket mer levande bild av vad som hände än vad man får ut av torra paragrafer. Släktträffen 1986 var förmodligen föreningens viktigaste. Man hyrde in sig i Medborgarhuset i Falköping för få plats med alla. Hela 530 släktingar hade mött upp.

Och skälet var förstås att den första av våra släktböcker låg färdig. Vilken enastående prestation att ha samlat in denna stora mängd information på så kort tid.

Vid släktträffen 1991 utsågs för första gången kontaktpersoner som tilldelades var sig del av släktboken. Listan är lång; den upptar inte mindre än tjugosju namn. Redan nu fanns ett tillägg om hundra sidor färdigt.

En sak som förvånar är hur man såg på ekonomin. På det första styrelsemötet beslutade man om en medlemsavgift om 10 kronor. Lite senare, 1982, beslutade man att beställa 2000 medlemskort för årsavgift och medlemsavgift. Jag har inte forskat vidare men någonstans försvann väl tanken på årsavgift ut. Kanske tänkte man att böcker och släktträffar skulle ge så stora överskott att någon årlig avgift inte behövdes. Och verkligheten talade för det; tio år efter bildandet närmade sig kassabehållningen femtio tusen. Jag tog betydligt senare upp finansiering genom införande av någon slags medlemsavgift med ordförande Arne men det var en liten fråga och det måste man medge – svårt att administrera i en förening av vår sort.

Släktmötet 1991 var i Medborgarhuset i Falköping, 330 ättlingar hade mött upp. Således inte det femte som man kan läsa i rubriken nedan. Efter måltiden i Rotundan återsamlades deltagarna i stora teatersalen. Återsamlingen inleddes med psalmen Härlig är Jorden, därefter höll Lennart Börjesson en andakt som avslutades med psalmen O Store Gud. Fantastiskt!

Man hittar en hel del annat i protokollen tillexempel följande tankvärda limerick som ingår som en hel i svit över samma ämne.

En liten kleptoman uti Torpa  
Har än inte lyckats norpa  
I bygdens affär  
trots mycket besvär  
Så mycket som en enda skorpa

I nästa års julhälsning tänker jag att se tillbaka på följande tio åren. Nu ser vi i stället framåt mot nästa års släktträff och årsmöte och jag är övertygad om att det blir väldigt trevligt men mycket annorlunda än de som var i vår förenings barndom. Åsle Tå är en kulturpärla på Falbygden där man har lyckats behålla en bygata så som den tedde sig för länge sedan. "Tå" har blivit synonymt med en plats dit det enkla folket förvisades, dum sum ente va sum di sulle. Detta är emellertid helt fel. "Tå" är bygata, vilken som helst, i det gamla språkbruket och innan skiftena när byarna var väl sammanhållna.



Wredchamps  
1991 Tidning

L.T

910921

# Femte släktmötet för Tunbergsättlingar

Tunbergssläkten har varit samlad i Falköping till sitt femte möte. Cirka 330 ättlingar till soldaten Nils Jeanssons son Sven Nilssons tre döttrar, Maria, Marta och Sara i Åsarp och Solberga under åren 1776—1780 hade hörsammat styrelsens inbjudan och från när och fjärran mötte man upp i medborgarhuset.

Enligt "sed" delades vid mötet present och blommor till äldsta respektive yngsta deltagare. Den här gången blev det till Gerda Olsson 84 år från Börstig och Liselott Andersson fem månader från Mariestad.

Det fanns även tillfälle till att köpa tillägg till släkten Tunberg 1986—1991, en bok om cirka 100 sidor och naturligtvis att prata med nära och avlägsna släktingar.

Eftermiddagen inleddes med att Lennart Börjesson från Ellös höll en kort andakt och Paul Snälls sjöng bl a sången Tysta skyar. Efter allsång, Härlig är jorden och O store Gud, följde så årsmötet.

Ordföranden sammanfattade helt kort, vad man hade gjort sedan senaste mötet, bl a redogjordes för arbetet med tillägget till släktboken och han bad de närvarande medlemmarna att inte glömma av att rapportera in flyttningar och andra händelser i släkten, så att man ständigt kan ha tillgång till en aktuell släkftörteckning. Han upplyste



Inger Danielsson, Odensbacken tackar styrelsen där bl a för Thommy Thour, Falköping, Anna-Stina Almqvist, Borås, Gunnar Johansson, Åsarp, Ingemar Claesson, Floby och Dagny Johansson, Börstig ingår. Foto Ulla-Britt Fasth.

om att det numera lättare går att få tillgång till de uppgifter, som finns i arkiven i Växjö om dem som har utvandrat.

Han erinrade även om tanken, att de stora släktmötena skall ge inspiration till att arrangera mindre släkträffar inom de tre grenarna och att man då kan få hjälp med adresser m m.

Den nya styrelsen består av Thommy Thor, Falköping ordf, Dagny Johansson, Börstig v ordf, Iris Arlov-Abrahamsson, Malmö

sekr, Bengt Nilsson, Falköping kassör. Övriga är Ingrid Johansson, Skörstorp, Ingemar Claesson, Floby, Gunnar Johansson, Åsarp, Anna-Stina Almqvist, Borås, Sven Andersson, Kinneved, Anita Andersson, Hössna samt Gösta Sandh, Eriksberg.

## Träffas igen

Det beslutades att man skall samlas igen år 1996. Vid det tillfället kommer det troligen dock ej ut något ytterligare tillägg till släktboken.