



önskar genom styrelsen alla medlemmar

God Jul
och
Gott Nytt År

Styrelsen 2022 - 2025 består av följande ledamöter

Ordförande	Åke Abrahamsson	Marka	070 660 24 53
V. Ordförande	Lennart Sandin	Herrljunga	070 218 25 96
Sekreterare	Birgitta Renström	Skövde	0727 26 82 00
Kassör	Urban Azelius	Ulricehamn	070 527 54 93
Övriga ledamöter	Marianne Grindeskog	Falköping	070 654 56 94
	Peder Wilhelmsson	Trädet	070 466 12 34
	Göte Gunnarsson	Skövde	070 511 11 83
	Margareta Thor	Kinnarp	070 974 08 14
	Gösta Wilhelmsson	Trädet	073 045 43 26
	Margareta Andersson	Falköping	070 674 50 00
	Ersättare	Kurt Filipsson	Håkantorps
Jessica Winggren		Mölnbo	073 028 00 16

Styrelsen vill önska Er alla i Tunbergsläkten en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt år!

Ett mycket varmt tack för gåvor som föreningen har erhållit
under året.

Alla gåvor, stora som små, är mycket välkomna.

Eftersom vi inte har medlemsavgifter på vanligt vis är vi helt beroende av gåvor till verksamheten för att den på sikt skall fungera. Använd vårt bankkontonummer SEB 5105 33 03084 eller tag kontakt med Urban, urban.azelius@telia.com. Vi ser ett ökande bekymmer med kostnaden för att skicka våra julkhälsningar. Inför det kommande året aviserar Postnord nya kraftiga höjningar av portot.

Vi kommer att skicka julkhälsningen digitalt till de E - postadresser vi har för att spara in lite på kostnaderna. Vi är således hela tiden i behov av att öka på vårt register av E-postadresser. Skicka ett mejl till urban.azelius@telia.com

Mycket viktigt

Om Du flyttar eller har bytt postnummer måste Du tala om detta för Urban annars kan vi inte skicka någon julkhälsning och inte något annat heller. Posten meddelar numera inte en avsändare att adressen har ändrats. Använd mejladressen ovan eller i brev till Urban Azelius Brunn 103 523 90 Ulricehamn.

Ingrid i Skörstorp

Ingrid Johansson var en av dem som bildade föreningen i början av 1980 talet. Efter att ha tjänat i styrelsearbetet i föreningen under hela denna långa tid valde Ingrid att avböja omval i samband med det senaste årsmötet. Ingrids insatser för vår förening är av ett enastående slag. Vår släkt är stor och den blir större hela tiden och det vill till stor skicklighet för att vara uppdaterad. Den skickligheten besitter Ingrid. Efter det att vår serie av släktböcker färdigställts har Ingrid regelbundet presenterat tillägg efter tillägg till stor glädje för våra medlemmar. Som om inte detta vore nog har Ingrid även sammanställt en bok om sin hemsöcken Skörstorp. Vi tackar Ingrid för sin stora, stora gärning.

birgitta.renstrom19@gmail.com

Detta är adressen ni skall använda när ni meddelar Birgitta att det har skett förändringar i familjekretsen. Detta hänger samman med en mycket viktig sak, nämligen uppdateringen av våra släktböcker. Åren går och nya Tunbergare föds medan andra går ur tiden. Det finns ingen möjlighet att hålla reda på detta om vi inte får reda på vad som händer i familjerna runtom i vår stora släkt. Birgitta är således den som skall få information om vad som har förändrats sedan sist. Det går naturligtvis lika bra att skicka brev till Birgitta Renström General Ericsons väg19 541 54 Skövde

Våra släktböcker

Bok 1 – som numera är en pärmupplaga. Allting är med, inklusive foton. Denna kostar 250 kronor. Observera att Ingrid även har gjort en total revidering av innehållet. En pärmupplaga innebär att – om det nu finns något mer att rätta till – man lätt kan byta ut ett enstaka blad.

Bok 2 – Vi kan sänka priset ytterligare till 50 kronor. Det är faktiskt så att man måste ha Bok två om man har den första boken. Det är så många rättningar och nya uppgifter i den att man gott kan säga att Bok 1 och 2 är "en bok". Man måste faktiskt använda båda samtidigt om det skall bli rätt.

Bok 3 – Denna kostar 180 kronor. Den här boken ägnas åt Nils Tunbergs son ryttaren Anders Nilsson Frisk.

Bok 4 – Den här boken kostar 160 kronor. Detta är en pärm där nya uppgifter och eventuella rättningar från de olika grenarna ingår. Lätt att hitta i – varje släktgren har sin flik.

Vill du fylla på ditt bokbestånd skall du ta kontakt med Urban Azelius, Brunn 103, 523 90 Ulricehamn så berättar Urban hur och vad du skall betala och ni bestämmer fraktsätt med mera. Telefon och mailadress hittar Du nedan.

Våra släktböcker är oumbärliga och själva kärnan i vår förening. Nu och för alltid finns alla uppgifter om vår stora släkt här. Dessutom är böckerna fyllda av många fina berättelser. Vårt bankkonto är SEB 5105 33 03084.

OBS Tag alltid kontakt med Urban först! Skicka ett mejl, mailadress ser du nedan, eller ring 0321-25139, 0705275493.

Hemsidan

Adressen är falbygden.nu - lättare adress finns inte. Skriv bara in adressen i sökfältet så är saken klar. Hemsidan är aktiv men lider svårt av brist på intressant material för löpande uppdatering. Jag efterlyser medhjälpare som vill hjälpa till med att skaffa material. Om hemsidan skall leva måste många hjälpa till //Åke



Styrelsen vid styrelsemötet i Herrljunga i slutet av oktober 2022. Från vänster Margareta Thor, Gösta Wilhelmsson, Marianne Grindeskog, Peder Wilhelmsson, Birgitta Renström, Åke Abrahamsson, Margareta Andersson, Urban Azelius samt Lennart Sandin. På bilden saknas Göte Gunnarsson, Jessica Winggren samt Kurt Filipsson. Foto Ulrika Wilhelmsson

Årsmöte och släkträff med Släktföreningen Tunberg på Åsle Tå söndagen den 4 september 2022

Ordförande Åke Abrahamsson hälsade alla varmt välkomna till Släktföreningen Tunbergs 40-årsjubileum.

Förra året skulle Släktföreningen Tunberg firat 40-årsjubileum men på grund av pandemin fick detta ställas in.

Släktföreningen Tunberg bildades 17 maj 1981 av bland andra Dagny Johansson, Ingrid Johansson och Kent Hallin. Första paragrafen i protokollet från detta första årsmöte lästes upp av ordförande Åke Abrahamsson. Ordförande Åke Abrahamsson läste sedan dikten "Sammel på thån" av John Liedholm.

54 medlemmar, varav en del långväga från bland annat Stockholm och Halland, hade hörsammat inbjudan till årsmöte och släkträff.

Efter årsmötet avtackades följande ledamöter med blommor och applåder:

Ingrid Johansson, ledamot

Tore Danielsson, revisor

Gun-Britt Filipsson, revisor

Styrelsen omvaldes utom Ingrid Johansson som hade avböjt omval.

Ersättare för Ingrid Johansson valdes Göte Gunnarsson, Skövde (nyval)

Ersättare för Tore Danielsson valdes Conny Johansson, Skörstorp (Nyval)

Ersättare för Gun-Britt Filipsson valdes Ann-Britt Johansson, Falköping (Nyval)

Ersättare för Conny Johansson valdes Stig Kylén Mölltorp (Nyval)

Efter årsmötet intogs en god lunch med kaffe på maten.

Anders Modig, ordförande i Åsle- Mularp-Tiarps Hembygdsförening, berättade om människorna och livet på "Tån". Efter en trevlig och gemytlig samvaro under dagen avslutades eftermiddagen med kaffe och tårta. Ordförande Åke Abrahamsson avslutade med att tacka alla som hade mött upp på Tunbergs släkträff. Nästa träff beslutades om 3 år, det vill säga år 2025.

Birgitta Renström - Sekreterare i Släktföreningen Tunberg



Bilden ovan - Resegänget 2022. Foto Margareta Andersson

Tunbergs sommarresa 2022

Tisdagen den 14 juni reste 49 tunbergare på den årliga sommarresan, som i år gick till Askersund. Bussen var fullsatt, vädret det bästa tänkbara, så humöret var på topp från början. Första anhalten på resan var Olshammarsgården vid Vätterns strand. Gården är mest känd som Verner von Heidenstams barndomshem. Där väntade gott förmiddagskaffe i huvudbyggnadens servering. En guide berättade om Heidenstam och visade oss hans födelserum i samma byggnad med en mängd föremål från hans tid. Bredvid Olshammarsgården finns Birgittakyrkan, där vi också blev guidade. Den har fått sitt namn efter den heliga Birgitta, som sägs ha grundat ett kapell här på 1300-talet. Heidenstam lär ha använt kyrkan som lekplats och ristade in jordens medelpunkt i en tegelsten framför altaret.

Så var det dags för en båttur på Vättern. Vi steg ombord på båten Wettervik som så småningom skulle ta oss till Askersund. Skepparen och hans personal tog emot oss och resan blev dagens höjdpunkt. Vi kryssade fram genom Vätterns norra skärgård med sina 250 öar och gick också iland på en av dem, Grönön, en kort stund. Ombord fick vi god mat, vätternlax med tillbehör samt kaffe och kaka. I det förhållandevis trånga utrymmet gjorde personalen ett fantastiskt arbete och vi fick ett mycket trevligt bemötande. Under tiden berättade skepparen initierat om det vi passerade.

Väl framme i Askersund väntade bussen på oss och det blev ett besök på Venus choklad. Där gör man underbara kvalitetspraliner för hand.

Personalen berättade om hur de tillverkas och vi bjöds även på ett smakprov. Sedan köptes det naturligtvis både strutar och askar med den fina (och dyra) chokladen.

Dagens sista stopp var Forsvik. Där finns mycket att se, men vi nöjde oss med en skön stund på Café Ada, som är inrymt i en av brukets äldsta byggnader. Det ligger vackert i bruksmiljön nära vattnet. Eftersom vädret var fint satt vi ute och njöt av kaffe med dopp och samvaron med varandra. Sedan återstod bara hemresan, alla var nöjda och förhoppningsvis blir det en ny resa 2023.

/Margareta Thor

Läs Ingrid E Johanssons fina dikt på sista sidan.



Ingvar Ragnarsson med en brandsläckare modell ä

RAGNARSSONS BRANDSERVICE

Efter att ha svarat på en annons i Land blev Ingvar Ragnarsson återförsäljare av brandsläckare till privatpersoner och lantbruk i området.

Den 25 januari 1972 sålde han sin första brandsläckare till sin morbror Evald som satte upp den i sin snickerifabrik i Blidsberg. Den släckaren var en 6 kg pulver som såldes för ca 260 kronor. En pulversläckare idag kostar 1590 kr.

Företaget hade fått sin start på gården Hjälmsered i Börstig och det första året av verksamheten sålde Ingvar 59 släckare. I slutet av 70-talet flyttade Ingvar verksamheten till källarlokalen i Sven Thors före detta cykelaffär i Åsarp. Nu började han även att sälja brandvarnare och arbetarskyddsmaterial. Första brandvarnaren såldes för över 600 kr gentemot 90 kr som den säljs för idag.

År 1984 flyttade Ragnarssons Brandservice till den lokal där dom är idag: Centrumvägen 12. Den 25 januari 2022 "fyllde" Ragnarssons Brandservice 50 år. Idag har företaget 23 anställda varav tolv är servicetekniker medan de övriga jobbar i verkstaden och på kontoret i lokalen i Åsarp. Serviceteknikerna utgår från sju filialer på andra orter i Västsverige.

När Ingvar började tidigt 70-tal bestod kunderna av mindre lantbruksföretag i det närliggande området. Idag jobbar man uteslutande mot företag, kommuner och olika typer av bostadsföretag, medan privatkunder bara utgör en liten del. Utöver kunder i Västsverige har Ragnarssons Brandservice även rikstäckande avtal med ett antal butikskedjor som finns över hela landet, som exempelvis Jysk och Synoptik. Kärnan i företagets verksamhet har hela tiden varit försäljning och kontroll av olika typer av brandredskap, från släckare till sprinklersystem. Efter hand har nya tjänster och produkter tillkommit, som exempelvis utbildningar, systematiskt brandskyddsarbete samt försäljning av Första hjälpen. Idag säljer Ragnarssons Brandservice ca 5-6 000 nya brandsläckare/år. Dom kontrollerar och servar över 40 000 brandredskap/år och omsätter ca 20 miljoner kronor per år.

Ingvar Ragnarsson

Besök oss gärna på www.ragnarssons.se

EN STOLT BONDES VARDAG 2022

Klockan ringer 05.00 och det är söndag. Här och nu börjar Per Elofssons dag. Lika vardag som helg det är den verklighet en mjölkbonde lever med.

Per och Anita Augustsson driver Hallagården i Jäla sedan 1986 då Per köpte gården av sina föräldrar Elof och Stina Johansson.

Backar vi tillbaka 100 år -1922-så hade världen genomlevt första världskriget som slutade 1918, drabbats av spanska sjukan som grasserade mellan 1918-20 och som faktiskt tog fler liv än båda världskrigen. Det tycks dock som Jälaborna slapp lindrigt undan dessa eländen. Pers farfar och farmor, Oskar och Hilda Johansson, kunde glädja sig åt Elof, sitt fjärde barn, som föddes 28/4 1922. Tidigare fanns syskonen Ebba född 1911, Valter 1915 och Åke 1917. Oskar var en av 9 syskon och han åkte i början av seklet över till Amerika för att tjäna pengar. 1909 kunde han köpa gården som gått i slakten sedan början av 1800-talet. Samma år gifte han sig med Hilda.

Hur såg Sverige ut 1922? Vi var då ca 6 miljoner invånare – idag drygt 10,5. Ca 2,4 miljoner levde på jordbruk och fiske – idag 40.000. Dagens jordbrukare, drygt 1,5%, producerar ca 50% av den mat vi äter. Resten importeras.



Per framför en midjestyrd lastmaskin - en maskin som klarar tunga transporter.

En gigantisk samhällsförändring och det går nog att hävda, med få undantag, att vi i slakten Tunberg alla har bondebakgrund. 1922 kostade mjölken 35 öre litern och i skolan gick man 6 år varannan dag.

Åter till dagens Hallagården. Den består av 12 åker, 10 skog och 3 hektar ängsmark. Den är inriktad på mjökproduktion och har ca 35 mjölkkor. Idag producerar en mjölkko närmare 10 000 liter per år och mjölken levereras till Falköpings Mejeri, ett ganska litet mejeri men med starkt fokus på närproducerat, lokalt ägande och korta transporter. Idag får bonden ca 6 kr litern och detta pris har ökat rejält sista året på grund av det krig som pågår nära oss. Hallagårdens åkermarker bidrar med foder till korna och ekonomiskt och miljömässigt är kogödsel en viktig tillgång. Det har blivit mycket dyrt med konstgödsel idag. Hur ser dagarna på Hallagården ut? Anita har en heltidstjänst på sjukhuset i Falköping och stöttar Per, i mån av tid, med ett antal arbetsuppgifter. Pers normala arbetsdag slutar normalt vid 19-snåret när man har det lite lugnare. Vid högsäsong slutar dagen ofta runt 22.00. Timlönen skall vi nog inte prata om. Familjen är väldigt viktig och får inte glömmas fast arbetsdagarna är långa. Idag investerar man i ett avbytarsystem som ger två lediga dagar i månaden och kostar 100 000 kronor per år. Per har nyligen passerat 60 år och, trots mycket slit, är kroppen fortfarande i god form. Han hyllar pappa Elof som tidigt drev igenom en ombyggnad av ladugården till mjölkgruppar. I denna mjölkgruppar kan man hantera 6 kor samtidigt och man förbättrar sin arbetsställning radikalt vid mjölkning. I slutet av vårt samtal betonar Per att han är en stolt bonde och han tycker att han gör en samhällsinsats. Han känner också att han kunnat ge familjen tid som gett sönerna Jonatan och Andreas en fin uppväxt. Jag är också stolt över min kusin Per och hoppas att våra svenska bönder i dessa orostider får bättre villkor. Det är dom värda!

Göte Gunnarsson

Skövde

Gamla bilder

Jag är säker på att ni som läser detta har bilder som ni ärvt från en äldre generation. I bästa fall vet ni vem bilderna föreställer men inte alltid. Allt för ofta var det en detalj som glömdes bort och när uppvaknandet kom var det för sent. Det har jag själv fått erfara. Tyvärr är det bara att kasta; bilder där man inte vet vem de föreställer är faktiskt värdelösa. Bilder med känt innehåll är däremot ytterligt värdefulla dokument, att en bild säger mer än tusen ord är ingen överdrift. Är det bilder som är tagna i en miljö är de ännu värdefullare, de ger en inblick i hur det såg ut där de bodde vad de hade för möbler och så vidare.

Fotografering var något som förknippades med högtid. Folk är uppklädda och medvetna om stundens allvar, kameror var inte något som fanns i var mans hem. Tekniken var ett effektivt hinder för detta, plåtar av glas gällde fortfarande. Först på 1930-talet kom enklare kameror med film i bruk. Så vad gjorde man – jo, man gick till fotografen. Där kunde man få bilder i ungefär vykortformat men vanligare i plånboksformat uppmonterade på hård kartong. Man kan gissa att det var bilder till att ge bort. Vid särskilt högtidliga tillfällen blev det vad vi kallar förstoringar. Bröllop tillexempel. Tyvärr är de här porträttbilderna så tråkiga, stela och uppställda. De värdefullaste bilderna är de som visar vardagens arbete och dess sysslor. Tyvärr mycket ovanliga, man tyckte nog att det inte var något att visa. Bilder på hästar kan man se, man var stolt över sina kusar på den tiden. Längre fram i tiden blev det mycket enklare. Att tala om var mans kamera är inte överdrivet men kopiorna som beställdes var ju så himla små – 4 x 5 centimeter var vanligt. Bilderna delades ut till vänner och bekanta varefter de hamnade i ett fotoalbum. I bästa fall skrev man dit vem det föreställde men oftast inte. Varför skulle man göra det, man visste ju vem det var. Vi har talat om svartvita bilder så här långt. När vi har passerat 1960 kom diabilder in i sammanhanget och det som man allmänt kallar färgkort. Och smalfilm! I dag vill vi att bilder skall vara digitala både för att de är lätta att sprida och tar väldigt liten plats. Lagra i moln är populärt i dessa tider!

Hur skall man göra nu då? Att ta hand om de svartvita bilderna är faktiskt ganska enkelt. Man behöver en skrivare av typen "all in one" En sådan klarar att skriva ut, kopiera och skanna. Annars får man skaffa en flatbäddskanner som kan fås för en ringa penning. I Windows finns programmet Paint, ett enkelt bildredigeringsprogram som duger gott. Man kan beskära och förstora. Nu säger någon att de här pyttesmå bilderna kan det väl inte bli något av. Fel – det var så mycket silver i materialet långt fram tiden att bilderna tål att förstoras ett gott stycke. De svartvita bilderna är faktiskt inget problem. Börja i dag. Färgkort var mycket populärt tidigare och det blir ett lysande gott resultat när man skannar dem på samma sätt som man skannar det svartvita. Härliga färger. Diabilderna är ett mycket större bekymmer. Här måste man ha en speciell skanner och då vill jag råda att inte satsa på något billigt. Man måste börja på några tusen och uppåt. Man kan lämna in bilderna för skanning men det blir ganska dyrt, från en femma per bild eller så. Det finns en simpel metod med projektor och duk och att fotografera av bilden som visas på duken men kvalitet blir det inte! Smalfilmen måste man lämna in och resultatet blir riktigt bra. När man har sina bilder på datorns hårddisk är det en sak till som man skall göra; man måste kopiera ner materialet till en lös hårddisk eller eventuellt ett USB minne. Rasar datorn ihop är allt ogjort och originalen kanske kastade!



Bilderna till vänster är "plånboksbilder" som är 3,5 mb i digital storlek. Detta räcker gott till en utskrift upp till 18 x 24 centimeter. Det är för att skriva ut eller trycka som kravet på skärpa i bilden uppstår. Välj ett bra fotopapper. På skärmen eller med visning med AV projektor räcker den långt.

Skrev Åke

Släktresan 14/6 2022 (Fortsättning)

Så äntligen åker vi på resan vår
Mot Askersund m.m. det går
Skönt att vänner återse
Och även några nya är me'

I Olsfors vi gott kaffe fick
Sedan till kyrkan vi gick
Och Heidenstams minnesrum vi ser
Innan vi till hamnen går ner

Ut på Vänern vi kosan styr sen
Många öar här vi ser, men
Inte visste vi att så många var
I sjön vi trodde bara släta stränder har

Nu är vi mätta av jättegod lax
Och på Grönön vi gick i land strax
En av de öar man fick landa på
Skönt att lite frisk sjöluft få

Mot Askersund vi nu kosan styr
Ser ibland någon liten fyr
Som visa oss vägen vill
Och kaffe vi får med kaka till

Fin choklad vi smaka fick
När vi på Venys choklad gick
Många handlade för att hemma smaka
Och dela upplevelsen med sin make/maka

Så åker vi till Forsviks bruk
Till Adas fik för den som är kaffesjuk
Och gott det smaka med smörgås och kaka
Så gott kan jag inte baka

Nu styr hemåt åter
Vi inte därför gråter
Men tackar för en härlig dag
Så "tjejerna vårt tack emottog.

Ingrid E Johansson